



Sint-Maarten

algemeen ziekenhuis
emmaüs

Morele, godsdienstige of filosofische bijstand aan gehospitaliseerde patiënten

Beste patiënt,

Een opname in een ziekenhuis brengt veel zorgen met zich mee. Praktische problemen, maar ook zorgen en vragen die je raken in je bestaan.

Voor een deel kun je hiermee terecht bij je familie, mensen die je omringen, of bij het personeel op de eenheid. Gaat het over 'diepere' vragen, dan blijkt het vaak makkelijker hierover te praten met een vertegenwoordiger van je eigen geloof of levensbeschouwing. Binnen dit ziekenhuis kan je hiervoor beroep doen op een katholieke pastor. Een moreel consulent, een rabbijn, een imam, een protestantse pastor, een anglicaanse pastor of een orthodoxe pastor kunnen worden opgeroepen indien gewenst. Vind je het belangrijk hierbij woorden of rituelen te gebruiken die jou vertrouwd zijn binnen je overtuiging, dan kan dat. Deze bezoeken zijn vertrouwelijk, gratis en vrijblijvend.

Op de achterzijde van dit formulier vind je de namen van de personen die ter beschikking staan van ons ziekenhuis. Wanneer je graag van dit aanbod gebruik maakt, kun je onderstaand formulier invullen en ondertekend terugbezorgen aan de verpleging, aan het onthaal of aan de dienst zingeving en pastoraat. De begeleider van je keuze wordt dan op de hoogte gebracht. Je kan ook het bezoek aanvragen van een vertrouwde persoon van je eigen gemeenschap. Mocht je tijdens je verblijf van gedachte veranderen, laat het ons gerust weten. Indien je meer informatie wenst, kan je steeds telefonisch contact opnemen met de dienst zingeving en pastoraat op het nummer 015 89 23 37.

Indien je het wenst, maak je keuze kenbaar door de gewenste begeleiding aan te kruisen.

Naam patiënt(e) : Eenheid en kamernummer:

- Wenst bezoek van een :
 - Katholieke pastor
 - Vrijzinnig moreel consulent
 - Protestants-evangelisch pastor
 - Joodse begeleider
 - Islamitische begeleider
 - Orthodoxe pastor
 - Anglicaanse pastor
- Wenst geen bezoek
- Ik heb een specifieke vraag (bijv. deelname aan viering ...) :
- Ik wens een gesprek met een vertrouwde persoon van mijn eigen gemeenschap.
(Wanneer je zijn/haar gegevens noteert, nemen wij contact voor jou op).

datum: / /

handtekening:

AZ Sint-Maarten
Liersesteeweg 435
2800 Mechelen

tel. 015 89 10 10
azsintmaarten@emmaüs.be
www.azsintmaarten.be

Namen en adressen van personen die ter beschikking staan van ons ziekenhuis:

Katholieke eredienst:

Pastores van AZ Sint-Maarten

Mevrouw Sabien Hons

E.H. Denis Boers

De heer Bart Fivez

Mevrouw Ann Publie

Mevrouw Chantal Van Huffel

Islamitische eredienst:

Interculturele Bemiddelaar van het AZ Sint-Maarten

Vrijzinnig Humanisme:

Huis van de Mens

Consciencestraat 9

2800 Mechelen

Protestants-evangelische eredienst:

Dominee J.H. Brouwer

Joodse eredienst:

Rabbijn D.M. Liebermann

Anglicaanse eredienst:

De heer Andrew Wagstaff

Russisch-Orthodoxe eredienst:

Pavel Nedosekin

Grieks-Orthodoxe eredienst:

Vader Angelos Kamalidis